

Reisverslag

Dag 1 & 2 Amsterdam - Medan

Zondag 10 mei rond half 1 vertrokken naar Amsterdam shiphol, Bas heeft ons weg gebracht. De ouders van Gertine kwamen nog even snel gedag zeggen voor vertrek naar Schiphol.

Op Schiphol de bagage gedropt en lekker gaan koffie drinken en een broodje eten, nog een paar leuke foto's gemaakt. Afscheid genomen van Bas, door de douane heen en gaan boarden op de gate.

We vlogen met Garuda Indonesie rechtstreeks naar Medan, een zeer nette vlucht met binnen 2 uur al voorzien van 4x drinken, Dennis uiteraard een Bintang (Indonesisch bier) om alvast in de stemming te komen en ik wodka met jus, nootjes en een warme maaltijd. Heerlijk eten aan boord en daarna konden we wat rusten, we hadden geluk want de stoel naast ons was niet gereserveerd, dus we hadden drie plekken i.p.v. twee waardoor we lekker konden gaan liggen. In het vliegtuig veel gelezen en wat geslapen, Dennis slaapt de hele vlucht zo'n beetje. In de ochtend ontbeten in het vliegtuig en wederom weer goed verzorgd qua drinken.

Na 13 uur vliegen, maandag 11 mei, zijn we geland op Jakarta (Java), hier een visum gekocht en toen moesten we toch even zoeken waar we heen moesten. Op het ticket stond wel de terminal, maar niet de gate. Na wat vragen en hulp van zeer vriendelijke Indonische medewerkers van de luchthaven, kwamen we bij de juiste gate om te boarden voor de vlucht naar Medan (Sumatra). Nog twee uurtjes vliegen en dan zijn we op onze bestemming Sumatra. Onderweg aan boord werden we wederom goed verzorgd met een uitgebreide lunch en drinken. Om 16.00 uur zijn we geland op de luchthaven van Medan, kleine luchthaven dus het wees zich vanzelf. gelukkig hadden we ons visum op Jakarta al gekocht, dus hier de koffers opgehaald en we daar stond onze gids Nijar al op ons te wachten. De eerste kennismaking gedaan en met de auto vertrokken naar de stad Medan voor onze eerste overnachting in een 5* hotel. Onderweg heeft Nijar al veel informatie gegeven over de geschiedenis van Medan en verteld over de bouw van de nieuwe luchthaven.

Bij ons hotel ingecheckt en zijn we eerst even gaan opfrissen, heerlijk onder de douche na een vucht van 18 uur. In de avond zijn we naar een restaurant geweest en hebben we heerlijk gegeten, Dennis uiteraard patat met gebakken kip en ik heerlijke mie goreng!! Welkom in de wereld van het heerlijke eten, alleen daarom hou ik al ontzettend van Azie. Na de maaltijd hebben we het programma doorgesproken met Nijar, eigenlijk geen wijzigingen aan hoeven brengen. Vanavond rond 22.00 uur terug naar het hotel om lekker te gaan slapen, we zijn best wat vermoeid van het lange vliegen.

Dag 3 Medan - Kawah Putih

Vandaag vroeg ons bed uit om 7.00 uur ontbijten en om half 8 uitchecken en richting Kawah Putih. Vandaag moeten we 110 km afleggen om bij de geweldige plek Kawah Putih te komen. Om de stad Medan uit te komen ben je zeker een uur onderweg, wat een drukte met auto's, brommers en de karretjes met de 5 poten. Daarna nog ruim 2 uur rijden over wegen met veel gaten erin, de stukken asfalt zijn er gewoon uitgeslagen. Onderweg nog een foto stop gedaan bij een rivier. Aangekomen bij

een klein dorpje, vanaf hier moeten we verder met een brommer. De weg naar Kawah Putih is het laatste uur rijden zo slecht dat het niet te doen is met de auto. Op het moment dat wij de auto uitstappen, voor een basisschool komen de kinderen de school uitstromen. We lijken een ware attractie, binnen 3 min staan we omringd door minstens 150 enthousiaste kinderen. Ze zwaaien enthousiast naar ons, ze lachen en wanneer je ze een aai over de bol geeft, beginnen ze nog meer te glimmen en schreeuwen ze het uit van pret. Je kunt goed merken dat er geen toeristen uit het buitenland op deze plek komen. We lijken wel de koning en koningin die langs komen. We pakken de laatste spullen en stappen bij de locals achter op de brommer richting Kawah Putih. Achterop de brommer is het echt genieten, de vakantie kan beginnen, dit is waar wij van houden. Weg van de drukte, met lokale mensen het land ontdekken. De rit op de brommer duurt een uur, het eerste stuk nog over een goed stuk weg. We halen zeker de 80 km per uur, na 15 min slaan we af en daar begint de weg die bestaat uit losliggende stenen, stenen en nog eens stenen. We rijden van zigzaggend van links naar rechts de weg over, super gaaf achter op de brommer. Na 45 min komen we aan bij een kalkbank met een warm waterbron. Het water borrelt hier kokend de grond uit, mooie witte kalkterrassen zijn daar ontstaan. We maken wat foto's en genieten al van deze plek. We rijden nog 5 min verder, daar stappen we van de brommer en moeten we nog een klein stukje klimmen naar Kawah Putih. We komen aan en weten gewoon niet wat we zien, wat is dit ongelooflijk mooi en geen enkel ander persoon dan alleen wij met Nijar en een locals. Wauw, witte kalkterrassen, heel mooi blauw water en we zien de dampen van de heetwaterbronnen over de kalkterrassen heen gaan. Op verschillende plekken mooie foto's gemaakt en genoten van deze geweldige plek. Na een uur zijn we terug gelopen en weer achter op de brommer gesprongen. Helaas ook kennis mogen maken met onze eerste tropische regenbui, we waren nog geen 10 min onderweg of het kwam met bakken de hemel uit vallen. Gelukkig kwam er al snel een hutje langs de weg waar we zijn gaan schuilen. Een van de locals had al een bananenblad geplukt en wij hebben wat leuke foto's gemaakt schuilend onder een bananenblad. Na een 30 minuten was de tropische bui voorbij en zijn we verder gereden, terug op de weg met alleen maar losliggende stenen en zand, die nu dus helemaal nat geregend is en we glipten met ons achterwiel een paar x bijna onderuit, maar niet te min deze mensen weten echt hoe ze een brommer moeten besturen, ondanks zulke slechte wegen. We hebben nog geen moment gehad dat we dachten 'als dit maar goed gaat'. Terug bij de auto hebben we ons even opgefrist en zijn we vertrokken voor een rit van ruim 6 1/2 uur richting Tangkahan. De rit in de auto ging via de buitenring van Medan, richting Tangkahan. Onderweg een stop gedaan om even heerlijk te eten. We kwamen rond half 9 aan in Tangkahan, over soms goede wegen en toch ook veel slechte wegen. De laatste 13 km was de weg zeer slecht en konden we maximaal 15 km per uur rijden. In het donker kwamen we aan, over een hangbrug en een trap richting ons huisje. We zijn lekker wat gaan drinken en nog gezellig gekletst. In tangkahan hebben we een leuk houten huisje, wel heel basic, met een mooi twee persoon bed met goede klamboe (schoon en heel), een badkamer waar een toilet instaat die je moet spoelen met een emmertje water (mandi) en de douche betssta uit niet meer dan een pvc buis waar koud water uitkomt. Het huisje staat midden in de jungle, dus de tik taks leven in jou huisje en er zitten hier en daar wat kieren in het huisje. We hebben ons klaar gemaakt, de klamboe goed om het bed vast gemaakt en toen heerlijk gaan slapen.

Dag 4 Tangkahan

Vanmorgen op tijd ons bed uit, onder de koude douche en om half 8 gaan ontbijten. Na het ontbijt vertrokken naar het olifantenkamp, hier wonen 13 Sumatraanse olifanten, waarvan er momenteel 3 zwanger zijn. Bij het olifantenkamp werden de olifanten vlak na onze aankomst opgehaald en naar de rivier gebracht. De olifanten moeten zich daar eerst ontlasten, wil dit niet lukken dan worden ze er een handje bij geholpen door de verzorgers (ze gaan dan met hun hand in het achterwerk van de olifant). Na dit ontlastingsritueel gaan de olifanten de rivier in om lekker te baden, vervolgens mogen wij ze wassen. De olifanten genieten zichtbaar van de aandacht. Na het wassen mogen wij ze te eten geven en is er tijd om met alle olifanten op de foto te gaan. Na de fotoshoot gaan we terug naar boven en worden de zadels bevestigd op de olifanten. Wij mogen op de eerste olifant Theo, het mannetje, deze heeft zijn slag tanden nog als enige. Na een mooie rit langs en door de rivier en langs de rand van de jungle, tussendoor even een tussenstop dat de olifanten kunnen eten en wij wat foto's kunnen maken. Wat een geweldige ervaring om op de rug van een olifant door de jungle en rivier te mogen gaan. Na de olifantentocht werden we afgezet bij ons junglehuisje. Even wat tijd voor ontspanning en een lunch. In de middag zijn we lekker gaan zwemmen in de rivier, we zijn bij een waterval geweest en bij een plekje tussen de rotsen waar het water heerlijk warm is. Een bijzonder ervaring om op een punt te zwemmen waar warm en koud water in elkaar overstromen. Er zijn veel mooie vlinders langs de waterkant en de makaken (apen) horen we in de bomen. We genieten volop van al het moois wat wij zien en horen in de jungle. Na het zwemmen heerlijk wat tijd voor ons zelf, op de veranda lekker met een drankje in de hangmat wat lezen en gewoon even chillen. In de avond heerlijk gegeten en opnieuw een tropische bui, met zeer heftige omweer, meerdere keren horen wij het inslaan en na enige tijd zijn wij omringd door de omweer en bij een flinke klap valt alle stroom uit, dus daar zaten wij in het pikke donker van de jungle. En ik kan je zeggen, dan is het echt heel zwart voor je, gelukkig is Dennis overal op voorbereid en had hij de zaklamp al meegenomen en na enige tijd kwam het personeel met kaarsen en wij gingen ongestoord verder met ons kaartspelletje pesten. Na een kleine 45 minuten hadden ze het voor elkaar en hadden we gelukkig weer stroom. Je moet alles een x mee gemaakt hebben

Dag 5 Tangkahan - Berastagi

Vroeg vertrekken om richting Berastagi te gaan, terug over de hobbelende weg vanuit Tangkahan richting Medan om vervolgens naar Berastagi te rijden. Vandaag dus veel in de auto zitten en genieten van al het moois wat deze omgeving te bieden heeft. we rijden langs plantages waar ze palmolie kweken, hier maken wij ook een stop om uitleg te krijgen over de vrucht van deze palmboom en hoe dit verwerkt wordt tot palmolie. Verder een stop gedaan bij de suikerrietplantages om daar ook uitleg te krijgen. In Medan hebben we geluncht, speciaal voor Dennis bij de Mac. In Medan hebben we een hindoeïstische kerk bekeken, zeer mooie kerk om even te zien. Binnen mum van tijd zijn we darar een ware attractie en willen de lokale mensen weer met je op de foto. We nemen uitgebreid de tijd om ze dit plezier te gunnen. De mensen hier zijn zo ontzettend lief, beleefd en zijn dankbaar als je even met ze op de foto wil. Hoe verder we richting Berastagi komen, hoe meer bergen er aan ons voorbij komen. Geweldig om die mooie bergen en vulkanen te zien met de begroeiing van de jungle. Onderweg komen we al veel makaken tegen die langs de weg in de berm lopen of zitten. We bezoeken nog even de tempel Taman Lumbuni, een boeddhistische tempel.

Vandaag is het ook in Indonesie een feestdag, dus helaas waren er best veel lokale toeristen. We maken wat foto's en bekijken de tempel van buiten. Ook hier vallen wij op als westerse toeristen en wordt ons de vraag gesteld door een groepje studenten of we mee willen werken aan een onderzoek en wat vragen willen beantwoorden. Voor ons een kleine moeite, dus we beantwoorden netjes hun vragen en ondertussen nemen ze het gesprek op en worden er veel foto's gemaakt. Na de bezichtiging van de tempel zijn we richting ons 5 sterren hotel gegaan in Berastagi, even genieten van wat meer luxe en een warme douche. In de avond lokaal een hapje gaan eten en nog even twee sim kaartjes gekocht voor internetverbinding.

Dag 6 Berastagi

Op het programma voor vandaag staat de vulkaan Sibayak, wij gaan deze vulkaan beklimmen met een ander Nederlands stel die ook via Eelco op reis zijn in Sumatra. Vandaag om 7.00 uur ontbijten en om half 8 vertrekken richting de vulkaan. De weg naar de vulkaan is ook weer zeer slecht te noemen, veel gaten en hobbels in de weg. Onderweg kopen we nog wat flesjes water, want het weer is mooi en de zon schijnt al. Na enige tijd kan de auto niet verder omhoog en lopen wij met een lokale gids en het andere Nederlandse stel het laatste stuk van de weg richting het startpunt van de vulkaan. Een stijle weg omhoog, toch vinden wij het meevallen om dit te lopen (we hebben de Ijen op Java gelopen en die is zeker twee x zo stijl omhoog). Het startpunt begint met een klein trappetje en al gauw wanen wij ons in de jungle, gister heeft het nog wat geregend, dus de paden zijn modderig en glad. We gaan van links naar rechts en weer terug over de stukken die het best te lopen zijn. Onderweg laat de gids ons veel planten en bloemen zien die hier groeien in dit stukje jungle. Het stukje jungle gaat na een 20 minuten over in de vulkaan en we klimmen en klauteren ons een weg door de vulkaan. onderweg komen we lokale mensen tegen die hun tentje hebben opgeslagen en de nacht daar doorgebracht hebben. Een klim omhoog om bij de geisers van de vulkaan te komen, uiteraard maken we veel mooie foto's, waar we ook dicht bij de geisers kunnen komen en we zelfs de geiser in kunnen filmen. Nog een laatste stukje klimmen en dan komen we aan bij het kratermeer, een mooi, ondiep meer waarin mensen namen van steentjes en tekeningen hebben gemaakt in het water. We hebben de afdaling ingezet om bij het kratermeer mooie opnames en foto's te kunnen maken. Vanaf het kratermeer zien wij ook de twee grootste geisers van deze vulkaan, via wat klim en klauter werk (met nog 1 punt wat best triggie is om langs heen te klimmen) staan we pal naast de twee grootste geisers en maken we daar ook diverse foto's. Na het kratermeer zijn we nog een stuk verder omhoog geklommen om een prachtig uitzicht te hebben over de vulkaan Sibayak, maar ook over de vulkaan de Sinuibang, deze laatste vulkaan is twee dagen geleden nog tot uitbarsting gekomen. We genieten volop, van toch weer een vulkaan die totaal anders is dan de vulkanen die wij op Java hebben beklommen. De weg terug naar beneden is met een klein uurtje gelopen en we hebben bij de auto's afscheid genomen van de lokale gids, het Nederlandse stel en hun gids Aries. Wij zijn richting de heetwaterbronnen om daar heerlijk even te zwemmen en wat te ontspannen. De heetwaterbronnen bestaan uit water van de vulkaan Sibayak en het is echt warm water, je zit eerst een tijdje op de rand met je voeten in het water om je lichaam te laten wennen aan dit warme water. Na een tijdje zwemmen we wat in de heetwaterbron en zitten we heerlijk te kletsen op de rand. Na een tijd zijn we ons gaan omkleden en zijn we heerlijk gaan lunchen en hebben we een bezoek gebracht aan Ika, de schoonzus van Eelco. We worden hier hartelijk ontvangen door Ika. Ika heeft een bloemen - plantenwinkel. We krijgen direct drinken aangeboden

en we kletsen gezellig een hele middag met elkaar. Na enige tijd komt er een busje met kinderen langs gereden, een van de meisjes heeft ons in de gaten gekregen en ze staan een eindje verderop zenuwachtig met elkaar te smoezen, uiteindelijk komt de hele groep pubers met hun begeleiders naar ons toe om te vragen of ze met ons op de foto mogen, geen probleem, dus binnen mum van tijd zaten we opnieuw tussen de pubers en werden er foto's genomen. Ika en haar man wonen werkelijk waar op een prachtige plek met een mooi uitzicht over het stadje Berastagi en op de vulkaan Sibayak. We zijn nog een eindje gaan lopen over de plaatselijke markt en naar het uitzichtpunt voor de vulkaan Sinabung. Onderweg maken we op diverse plekken leuke foto's met Ika en ook de lokale mensen willen weer graag met ons op de foto. We maken kennis met de moeder van Ika, een zeer vriendelijke en enthousiaste vrouw. Na ruim twee uur nemen we afscheid van elkaar en bedanken wij ze voor hun gastvrijheid en gezelligheid. We beloven ze dat ze onze foto's via Eelco zullen krijgen. We zijn richting het hotel gegaan om ons lekker even op te frissen. In de avond het stadje Berastagi ingegaan om een hapje te gaan eten en nog even wat rust gepakt in het hotel. Morgen vertrekken we richting Ketambe voor onze jungletrekking.

Dag 7 Berastagi - Ketambe

We gaan vandaag terug naar de jungle, een flinke afstand rijden, dus we vertrekken om 8.00 uur. De route gaat langs de maisvelden en we hebben vanaf verschillende plekken een prachtig uitzicht op de vulkaan Sinabung. Onderweg stoppen we een aantal keren om wat foto's te maken en heeft Nijar nog een lekkernij voor ons gehaald. De weg richting Ketambe is voor sumatraanse begrippen een goede weg, af en toe is de weg slecht met gaten en veel losliggende stenen. We komen rond de middag aan in Ketambe. We maken kennis met de eigenaar, Johan Ty en we kletsen gezellig over de mooie plek aan de rand van de jungle, ondertussen genieten we van een heerlijke lunch. Ons huisje is opnieuw zeer simpel, maar past perfect bij deze plek. Een houten huisje, met veranda en een douche waar de kakkerlakken gewoon rond wandelen. In de middag zijn we nog een tijdje bij de rivier gaan zitten en genieten we van alle geluiden die uit de jungle komen, heerlijk even tot rust komen. Dennis en Nijar zijn de ricier nig overgestoken en hebben daar even wat gewandeld en gezocht naar beesten die in de natuur hier leven. Vanavond hebben we heerlijk gegeten en ondertussen komt er opnieuw een tropische regenbui uit de hemel vallen, gelukkig zitten we droog. En ja we zitten nou eenmaal in het regenwoud, dus daar kan het regenen. Na de maaltijd zijn we onze tassen klaar gaan maken voor onze twee daagse trekking met overnachting in de jungle.

Dag 8 Ketambe

Vandaag vroeg eruit, we vertrekken om 8.00 uur om de jungle in te gaan om orang oetans te zoeken. We ontbijten nog snel wat en dan met onze tassen op de rug zijn we klaar voor vertrek. We starten met ons vieren, wij, Nijar en Ubin. Verder gaat er een lokale gids Karim met de tent en huisraad richting de jungle waar wij gaan overnachten. We lopen een stukje langs de doorgaande weg en spotten daar direct al makaken in de bomen langs de weg, we maken wat foto's en dan is het tijd om echt de jungle in te gaan. De jungletrekking is echt super om mee te maken, we klimmen en dalen af

tussen alle bomen, planten en dieren die hier in de jungle leven en regelmatig wijken we af van de paden die gevormd zijn en klimmen we door het losliggende zand en de planten omhoog en weer naar beneden. We springen over de stenen van het water wat door de jungle stroomt en af en toe heb ik (Gertine) wat hulp nodig om de klim naar boven te kunnen doen, mijn benen zijn wat kort en soms zijn de afstanden groot om te klimmen. Tijdens onze wandeling horen we niks anders dan geluiden van beesten die in de jungle leven, wat een geweldige ervaring. De ruige paden van de jungle lopen, klimmen en klauterend over boomstammen en rivieren. Onderweg komen we verschillende dieren al tegen, zoals de duizendppot, een soort van tor, mieren, bloedzuigers, veel vogels en we spotten zelfs twee toekans (helaas zijn de foto's niet super scherp, ze verschuilen zich achter het blad). Na een flinke wandeling, het is behoorlijk vochtig in de jungle, komen we aan in ons tentenkamp. Karim heeft al een tent opgebouwd van een aantal zeilen en houten stokken uit de natuur. Onze koepeltent komt daar onder te staan, dit uit voorzorg voor regen en onweer. We droppen onze tassen en gaan opnieuw de jungle in om orang oetans te spotten. We hebben geluk, binnen mum van tijd heeft Ubin ze gevonden voor ons. Hoog in de bomen zitten wel 6 orang oetans, waarvan twee baby's. Wauw wat is dit gaaf zeg, orang oetans die nog vrij in de natuur leven mogen bewonderen. We staan minimaal een uur te kijken naar deze prachtige beesten die rustig de bomen door klauteren om voedsel te scoren. We maken veel foto's en filmopnames. We besluiten terug te gaan naar ons tentenkamp om wat te eten en even lekker te zwemmen bij de rivier. Karim heeft al heerlijk thee voor ons klaar en vlak daarna volgt onze eerste maaltijd midden in de jungle. Geweldig om mee te maken met hoe weinig huisraad je een heerlijke maaltijd kan koken. We genieten volop en gaan heerlijk bij de stromende rivier zitten tussen de vlinders en de makaken die vanuit de bomen toe kijken. Na de lunch gaan we even wat zwemmen in de rivier. De eigenaar van Wisma Cinta (onze verblijfplek) is ook op trekking en komt ook even langs ons tentenkamp, hij heeft nog geen orang oetans gevonden, onze gids Ubin lacht wat in zijn vuistje. Na een heerlijke maaltijd en wat ontspanning gaan we opnieuw de jungle in om orang oetans te zoeken. We hebben veel geluk, want vlak bij ons tentenkamp zitten er meerdere in de bomen, ze zitten nu wat lager en we maken opnieuw mooie foto's. We genieten met volle teugen van hoe ze zich voort bewegen, ze ongestoord aan het eten zijn en af en toe eens naar beneden kijken en ons ook aandachtig bestuderen. Onderweg komen we nog twee ananasplanten tegen en een paddenstoel die op een stokje groeit, het lijkt wel een pluizenbolletje. Aan het eind van de middag keren we terug en worden we goed verzorgd door Karim. We krijgen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld, die geserveerd wordt op bladeren die in de jungle geplukt zijn. Na de maaltijd bouwen we een kampvuur en zitten hier heerlijk een tijd bij te genieten. Geweldig om dit mee te mogen maken, van ons hoeft hier geen eind aan te komen. Bij de rivier zien we wat vuurvliegjes oplichten, we genieten zeer van dit unieke wonder in de jungle. We gaan redelijk op tijd slapen, we zijn allen best moe van de intensieve trekking door de jungle en alle indrukken die we opgedaan hebben. We kruipen onze tent in, we slapen op een dun matje, dus nagenoeg op de grond met allemaal stenen onder ons. We gebruiken onze rugtas als kussen. Deze nacht is het weinig slapen, het regent en weerlicht de hele nacht en we draaien ons meerdere keren om. Toch zouden wij dit niet willen missen, het is een geweldige ervaring om zo in de jungle te mogen overnachten.

Dag 9 Ketambe

We zijn beide erg vroeg wakker en gaan eruit om ons op te frissen bij de rivier, gelukkig hebben we ook zwitsal opfrisdoekjes waar we nu zeker graag gebruik van maken. We worden voorzien van een kop thee en kletsen gezellig over onze eerste trekking door de jungle. We krijgen een heerlijk ontbijt voorgeschoteld, ook is er rekening gehouden met Dennis en is er brood met boerenomelet en we hebben heerlijke gebakken rijst. Na ons ontbijt maken we een tas in orde voor vertrek. Er staat een trekking naar de hotsprings op het programma. We moeten de rivier hiervoor oversteken, dus de wandelschoenen blijven nog even uit en de waterschoenen gaan aan. Vandaag gaan Nijar en Karim met ons op pad. We steken de rivier over, Karim neemt mijn tas mee en Dennis en ik gaan hand in hand de rivier over, er is veel stroming en uitglijden of vallen is nu niet handig. We komen met de spullen droog aan de overkant, trekken onze wandelschoenen aan en we kunnen starten met opnieuw een zeer mooie trekking. We wandelen door de jungle, over zeer smalle paden met diepe afgronden naast ons. Eelco had ons in Nederland nog een app gedaan dat we voorzichtig moesten doen met de trekking naar de hot springs, toen dacht ik nog zou wel mee vallen, maar inderdaad je moet hier wel goed opletten waar je loopt, de afgrond is vlak naast ons. Onderweg komen we opnieuw veel leven tegen in de jungle, ook spotten we nog weer een toekan, wat ontzettend gaaf om deze vogels in het wild te mogen zien. De geluiden in de jungle zijn verder zeer rustgevend, je hoort de krekels en de vogels, een heerlijke tijd beleven we. Tijdens de wandeling moesten we opnieuw een stuk van het pad af, we klimmen omhoog door losliggend zand en houden ons vast aan de bomen en takken om ons heen. We moesten van het pad af vanwege een groot wespennest, een vrouw was een dag voordat wij de jungle in zouden gaan meer dan tien keer gestoken en moest door de gidsen op een zelfgemaakte brandcard de jungle uitgedragen worden. Karim wil dit voorkomen, dus we moeten van het vaste pad af om een eind van het wespennest te blijven. Ik kan je zeggen, een klim die we even spannend was, elke stap die we zetten moest je alert zijn om niet weg te glijden. Na een wandeling van een uur komen we aan bij de hotsprings, opnieuw een hoogtepunt van onze reis. Wat ontzettend gaaf om midden in de jungle bij de snel stromende rivier het hete water uit de grond te zien komen. We staan eerst een tijd te genieten van dit mooie natuurverschijnsel en dan in onze zwemkleding gaan we het water in. Een bijzondere ervaring om het koude en warme water wat bij elkaar komt zo te voelen. We kiezen natuurlijk voor de plek waar de warme stroming komt en genieten hier heerlijk van. Aan het eind van de ochtend besluiten we om terug te keren naar ons tentenkamp. De wandeling terug neemt ook ruim een uur in beslag en we beginnen best trek te krijgen in een lunch. We maken nog wat laatste foto's en dan starten we met onze wandeling door de jungle. Na een mooie wandeling waarin we opnieuw genieten van de rust en alle geluiden die de jungle te bieden heeft komen we aan bij de rivier, hier steken we over en zijn we terug in ons tentenkamp. Ubin is al druk bezig met het bereiden van onze lunch. Wederom weer een heerlijke lunch die we opeten aan de rand van de rivier. Na de lunch gaan we nog heerlijk wat zwemmen met Ubin en Nijar en we hebben veel lol in de stroming van de rivier, wat een heerlijke tijd!!! Aan het eind van de middag zijn alle spullen gereed om terug te keren uit de jungle. We pakken onze tassen, we helpen even met het opruimen van de tenten en dan gaan we de jungle in voor onze laatste trekking door de jungle bij Ketambe. Onderweg doet Ubin zijn best om nog orang oetans te vinden, helaas treffen we niks meer aan. We komen nog wel een wild varken tegen, helaas was hij ons te snel af voor een foto. Wanneer we de jungle uit komen lopen, worden we opgehaald door de eigenaar Johan. Zo hoeven we het laatste stuk langs de weg niet meer te lopen. We komen aan bij Wisma Cinta en drinken een drankje met onze gidsen en kletsen over deze unieke en bijzondere ervaring, wat gaaf om dit zo mee te mogen maken!!! In de avond eten we nog wat en we gaan op tijd slapen,

twee dagen in de jungle is gaan, maar kost wel de nodige energie. We kletsen nog wat over deze bijzondere ervaring en vallen beide als een blok in slaap.

Dag 10 Ketambe - Tongging

We moeten er vandaag vroeg uit, voor we vertrekken uit Ketambe gaan we eerst nog raften. We ontbijten en dan krijgen we een zwemvest, een helm en een peddel. Ubin maakt de boot gereed en we wandelen naar de rivier. We steken de rivier die voor ons verblijf langs loopt over en we lopen door wat struikgewas naar de rivier. De boot is gereed en we stappen in de boot, daar gaan we de rivier op om te raften. We worden mee gevoerd door de stroming van de rivier, op sommige plekken is die wild te noemen. Een gave ervaring, raften op een snelstromende rivier. Ubin geeft aan wanneer we power moeten inzetten en wanneer we moeten stoppen. Onderweg zien we langs de rivier weer mooie uitzichten en het leven van de mensen die hier wonen. Het eindpunt komt in zicht en daar staat Nijar op de hangbrug om nog wat foto's te maken. Het eindpunt is tevens ook het meest spectaculair, hier is de stroming zo ontzettend snel en we raften er door heen, wat ontzettend gaaf dit!!! We stappen uit de boot en we kunnen ons even opfrissen en verkleden bij familie van Johan (eigenaar van Wisma Cinta). We nemen nu definitief afscheid van Ubin en van deze prachtige plek. We stappen in de auto en vervolgen onze reis richting Tongging, waar we een 120 meter hoge waterval gaan bekijken/beklimmen. Op deze route rijden we door de bergen wat is voorzien van jungle begroeiing, onderweg spotten we nog een leguaan op de weg. Dennis was net uitgestapt om een foto te maken, passeert er een brommer waardoor de leguaan weg snelt de struiken in. Onderweg koopt Nijar ananas langs de weg, hier gaat hij vanavond atjar ananas van maken voor ons. Op de route naar Tongging passeren we traditoioneel Doekan dorpje. We brengen een bezoek aan dit dorpje, hier staan nog een aantal traditionele batakhuizen. We bewonderen het huis van binnen en buiten en Nijar vertelt ons veel over het leven van de batak bevolking. In het huis zijn de bewoners thuis, ze leven hier met complete families in een huis. Er zijn wat mensen druk aan het koken, in een ander vertrek (slaapkamer) ligt iemand te slapen en midden in het huis zitten opa en oma heerlijk op een tapijtje. We worden uitgenodigd om erbij te komen zitten, we maken hier zeker dankbaar gebruik van. Onze gids kletst wat met de bewoners en vertaald het voor ons, we maken nog wat foto's en dan vervolgen we onze weg richting Tongging. De lucht ziet er wat dreigend uit, dus we hopen dat het opgeklaard is als we bij de waterval aankomen. We rijden nog een tijdje en gelukkig breekt het weer wat open, wanneer we bij de waterval aankomen is het droog en kunnen we de wandeling naar beneden inzetten. We klimmen ongeveer 1000 traptreden, onderweg maken we vanaf verschillende posities mooie foto's en selfies met de waterval. Na ongeveer 30 minuten wandelen, komen we onderaan de waterval aan. Beneden is er veel waterdamp van het neerkomende water van de waterval. We maken hier snel wat foto's en klappen dan de paraplu open om onze camera te beschermen tegen dit water. We genieten een tijdje onderaan de waterval en dan zetten we de klim in terug naar boven, nu ongeveer 1000 traptreden omhoog. Na een kleine 45 minuten zijn we boven, onderweg stoppen we nog een paar x om nog te genieten van dit mooie natuurverschijnsel. Eenmaal boven maken we nog even gebruik van het uitzichtpunt over het tobameer, we maken wat foto's en drinken nog wat bij de plaatselijke warong. Daarna vervolgen we onze reis naar ons hotel, een leuke plek met huisjes in batakstijl We krijgen een huisje op de bovenverdieping met een balkon, wauw opnieuw een mooie plek om te verblijven aan het tobameer.

We maken gebruik van een warme douche, dat is wel genieten na een paar dagen in de jungle en daarna gaan we lekker eten en spelen we traditionele Indonesische spelletjes met Nijar.

Dag 11 Tongging - Pulau Banyak

Vandaag moeten we vroeg vertrekken, we besluiten om het ontbijt onderweg te doen om zo zeker te zijn dat we op tijd aan komen in Singkil om met de speedboot naar het bounty eiland gebracht te worden. Vandaag rijden we een zeer mooie route, langs mooie terras rijstvelden en bergen met mooie begroeiing. Onderweg doen we een aantal foto stops en kunnen we even genieten van de mooie uitzichten. We lunchen wat langs de weg bij een plaatselijke warong, hier eten we met zijn drieën voor nog geen 4 euro, en dan te bedenken dat daar ook twee verse vruchtensappen bij in zitten. We blijven onms verbazen hoe lekker je hier kunt eten voor zo weinig geld, zelfs met verse vruchtensappen erbij!!! We zijn ruim schoots op tijd in Singkil en stappen op de speedboot, we varen eerst door een moeras/mangrove van palmbomen en dan de open zee op. Op de speedboot zitten we heerlijk en we genieten van de golven die de boot wat over het water laat springen. Na ruim 1 1/2 uur varen komen we aan bij het bounty eiland Pulau Banyak, wauw wat is dit gaaf zeg. We hebben al wel wat bounty stranden gezien op de wereld, maar deze overtreft het wel. Helderblauw water, wuivende palmbomen en een wit strand. Een heerlijk vooruitzicht om hier drie nachten te mogen verblijven. Op dit eiland woont 1 gezin een twee maanden om kokosnoten te plukken en verder woont de manager er met twee werknemers. We zijn de enige gasten, dus een eiland voor ons zelf, hoe gaaf is dat. Overigens zijn er nu nog 4 lokale mensen aanwezig om een nieuw restaurant te bouwen, ze hebben al een aantal nieuwe huisjes klaar. We maken kennis met de eigenaar Anas en we drinken wat, tijd voor Nijar en de twee lokale mensen om terug te varen naar Singkil. Wij gaan heerlijk even zitten op de veranda en genieten van het uitzicht op de zee met de wuivende palmbomen. We gaan rond 18.00 uur naar het strand om samen van de zonsondergang te genieten, op het strand rennen de krabben over het zand en verplaatsen wandelende schelpen zich voorzichtig, gaaf om dit zo te zien. Anas gaat de aankomende dagen voor ons koken, om 19.00 uur kunnen we plaats nemen aan tafel voor ons diner. Wederom wordt er hier ook weer rekening gehouden met onze wensen en krijgen we naast heerlijke rijst, grente en atjar ook patat en gebakken kip en fruit als nagerecht. We zitten nog een tijd gezellig met Anas te kletsen en daarna nog heerlijk een tijd op onze veranda. We slapen in een houten huisje, heerlijk met de vensters open voor de frisse zeewind om wat verkoeling te krijgen in de slaapkamer. We hebben hier geen enkele luxe, geen airco en stroom heb je tussen 17.00 - 22.00 uur.

Dag 12 Pulau Banyak

Vanmorgen worden we wakker en is het helaas wat bewolkt en komt er wat regen uit de lucht vallen. We vermaken ons meer heerlijk op de veranda te zitten. Na enige tijd breekt het open en breekt de zon erdoor. We genieten van het eiland, de rust en het mooie uitzicht. Na de lunch gaan we met anas een wandeling over het eiland maken en we maken zeer mooie foto's. Na de wandeling van ruim een uur zwemmen we heerlijk in de zee, heel bijzonder want het water is hier niet koud. We frissen ons op en gaan op het strand van de zonsondergang genieten. Vandaag dus echt een relaxtdag gehad, we sluiten af met een heerlijke maaltijd, een drankje en we zitten nog een tijd op onze veranda.

Dag 13 Pulau Banyak

Vandaag ontbijten we op tijd, we gaan een dagje met de boot om te gaan eilandhoppen. We stappen in een vissersbootje, een soort van kano met wel een motor. We varen een tijd en we passeren verschillende eilandjes van de eilandenarchipel Pulau Banyak. Wauw wat een mooi eilandje, we wandelen hier een tijd langs het strand en gaan uiteindelijk heerlijk zitten in een houten hutje. We genieten van het uitzicht en we drinken hier wat. We gaan aan boord en varen door naar een tweede eilandje, wauw deze is nog veel mooier. We besluiten om hier te lunchen, Anas had de lunch meegenomen, want deze eilandjes zijn ook onbewoond. We genieten van een heerlijke lunch en daarna gaat Gertine nog een tijd snorkelen. Op dit eiland treffen we twee Britische toeristen, ze verblijven hier 4 nachten, hij heeft geen snorkelset en is zeer dankbaar dat hij even een uurtje gebruik mag maken van mijn snorkelset. Wauw een gave dag, rustig maar toch uniek om dit zo mee te mogen maken. We varen eind van de dag terug, onderweg maken we nog wat mooie foto's en dan komen we aan op ons eigen eilandje. We gaan heerlijk douchen en genieten onder de palmbomen van de zonsondergang op het strand. We sluiten onze laatste avond af met een drankje in het restaurant en zitten nog een tijd op onze veranda.

Dag 14 Pulau Banyak - Samosir

We vertrekken vandaag toch echt van dit prachtige eiland. Nijar is er met twee lokale mensen rond kwart voor 9, wij drinken onze thee en stappen dan op de speedboot om terug te varen naar Singkil. De zee is vandaag ruw wild, er zijn flinke golven en de boot springt er flink overheen. Gaaf hoor om op een speedboot zo op de zee te varen. Na ongeveer ander half uur varen komen we aan op het vaste land. We stappen in de auto en vervolgen onze weg richting Samosir. Vandaag een lange reisdag op het programma. Onderweg stoppen we voor een aantal fotostops. We rijden een prachtige route via Tele, wauw wat een mooie uitzichten op het tobameer, onderweg wel regelmatig zeer slechte wegen, maar de prachtige uitzichten maken het meer dan goed. Onderweg komen we nog makaken tegen die over de weg en in de struiken zitten en we stoppen bij een uitzichttoren die we beklimmen om het tobameer nog een keer goed te kunnen bekijken. Eind van de middag komen we aan in ons hotel, mooi hotel met een zwembad aan het tobameer. We nemen een heerlijke warme douche en eten een hapje in het hotel. We blijven nog een tijd op het terras zitten.

Dag 15 Samosir

Vandaag gaan we een tour over Samosir doen. We starten in het dorpje waar de Batak bevolking nog steeds leeft, deze plek wordt het dorpje van de kannibalen genoemd. Vroeger werden mensen die slechte dingen hadden gedaan onder het Batak huis opgesloten, met een enkelband. Na een tijd daar gezeten te hebben werden ze naar de executie plaatst gebracht en daar werden ze gemarteld en uiteindelijk hun hoofd er af gehakt en daarna werd het lichaam opgegeten door de mensen uit het dorp. Het afgehakte hoofd wordt bij de toegangspoort naar het dorp neer gehangen. In het dorpje waren veel toeristen, deze wilden uiteraard weer met ons op de foto, dus we namen hier opnieuw even de tijd voor. Na dit dorpje bezoeken we een dorpje waar we een traditionele batak dans

bijwonen, leuk om een keer mee te maken. Na de dans, bezichtigen we nog even een museum en zien we voorwerpen uit het verleden, leuk om een indruk te krijgen hoe de mensen vroeger geleefd hebben. We bezoeken nog een graftombe van de koning en we genieten van een aantal mooie uitzichtpunten over het meer. We lunchen bij een leuk restaurant, met uitzicht op het tobameer. We besluiten om nog een dorpje te bezoeken met graven van de Batak mensen, we arriveren in het plaatstje, maar het regent zo hard dat we besluiten terug te keren naar het hotel, zo kunnen we vast onze spullen weer inpakken. Gertine wil net buiten, voor het huisje, lekker gaan lezen op haar e reader, als er een groepje studenten verlegen aan komt lope en ze beleefd vragen of ze een interview mogen afnemen. We nodigen ze uit om bij ons op de sofa te komen zitten en een docent vraagt nog of het echt geen probleem is, nee hoor geen enkel probleem. De studenten leren op deze manier de Engels taal te beheersen en ze beginnen met vragen stellen, gelukkig zijn het simpele vragen (wij spreken ook slecht Engels) en we hebben lol met de kinderen, op het eind nog een paar foto's en dan bedanken ze ons vriendlijk voor onze tijd en wensen we over en weer elkaar nog een fijne dag. Later op de middag wordt het weer droog en zijn we nog even terug gereden naar het dorpje om ook dit nog even te bekijken. Vanavond lekker wat rust, de reisverslagen en foto's bij gewerkt op de laptop onder het genot van een heerlijk sapje en een bakje kroepoek.

Dag 16 Samosir - Sipirok

Om 5.00 uur opstaan, want we willen om 6.00 uur richting de Ferry rijden. De Ferry vertrekt om 7.00 uur, maar we willen er zeker van zijn dat we een ticket krijgen en met de eerste boot mee kunnen. Vandaag een doorreisdag naar Sipirok, gelukkig wel met genoeg bezienswaardigheden onderweg en mooie panoramapunten. De eerste stop is bij een ananas- en koffie plantage, we krijgen een uitleg en ook zien we daar de palmboom waar de slangenvrucht aan groeit, deze vrucht wordt gebruikt als je diarree hebt. We kopen een heerlijke ananas en vervolgen onze weg voor de volgende stop, de heetwaterbronnen bij Sipiholon. Helaas regent het op dat moment, maar we besluiten toch om even te gaan kijken, en het is zeer zeker de moeite waard. We wandelen een stuk over de zwavelbronnen en maken wat foto's, en we bedenken ondertussen dat het toch heel bijzonder is dat dit soort natuursverschijnselen gewoon aan een doorgaande weg bij mensen in de achtertuin liggen, er staat namelijk wat huisje met golfplaten voorgebouwd. Na deze stop rijden we verder en gaan we lunchen bij een lokaal restaurant. Onderweg stoppen we nog bij een punt waar drie Batak huizen staan, met een mooie totempaal ervoor en we krijgen uitleg over hoe wierook hier groeit, nooit geweten dat dit gewoon van een boomschors afkomstig is. We komen eind van de middag aan bij het hotel in Sipirok, een hotel met een gebruiksaanwijzing, hahaha zo nu en dan valt de stroom uit. Niemand die zich daar ook druk over maakt, wat hou ik toch van deze mentaliteit 'Don't worry, be happy'!!!

Dag 17 Sipirok - Bukittinggi

Vanmorgen om 7.00 uur ontbeten en om half 8 vertrokken opweg naar de volgende bestemming, Bukittinggi. Dit is ook weer een beste afstand om af te leggen, maar gelukkig veel mooie dingen om onderweg te bekijken. De eerste stop die we hebben is bij een werkplaats, waar ze met de hand messen maken. we zien hoe de mensen nog met de hand en vuur messen maken van oude bladveren (auto onderdeel). We bezichtigen daarna het assortiment aan messen, die echt niet misselijk te

noemen zijn en Dennis krijg nog een paar flinke in zijn hand gedrukt om mee op de foto te gaan. De volgende stop is een waterval, deze waterval bestaat uit meerdere plateaus. Wen wandelen eerst over een houten loopbrug en dan beklimmen de weg naar boven, die een stukje behoorlijk stijl is en staan na een klim van ongeveer 15 minuten boven aan de waterval. We kunnen langs de waterval naar beneden waar we steeds een plateau lager komen. We treffen nog een jongen met een slang om zijn arm gewikkeld en maken hier ook wat foto's van. Onderaan de waterval is een zwembad gemaakt waar kinderen al lekker aan het spelen zijn in het water. Na deze mooie waterval rijden we verder en stoppen we een kruidentuin. We krijgen uitleg over een grote hoeveelheid kruiden die hier in de natuur gewoon groeien: peperkorrels, vanillestokken, kaneelstokken, nootmuskaat, foelie, sereh (citroengras), gember, koenjit etc. Na deze rondleiding heeft de eigenaar nog een kleine demonstratie met zijn aap, een kortstaart makaak. de aap klimt behendig een kokosnootboom in en laat een koksnoot vallen, vervolgens is de aap binnen mum van tijd weer beneden. De kokosnoot wordt voor ons bereid en nog geen 5 minuten later drinken we uit een verse geplukte kokosnoot, daarna wordt hij verder open gemaakt en eten we nog wat van de kokos en geven wij de aap ook een deel van het sap en de kokos zelf. na de kruidentuin rijden we verder en bezoeken we een kostschool, helaas zijn de lessen inmiddels al afgelopen, maar toch mogen we op het terrein een kijkje nemen. Op deze school krijgen pubers les, deze pubers wonen hier intern, de jongens allemaal apart in een huisje en de meiden wonen in een groot gebouw samen. De achterliggende gedachte hiervan is dat de pubers al op jonge leeftijd leren om voor zichzelf te kunnen zorgen, de docenten begeleiden ze hierin en er wordt nog wel gezamenlijk gegeten. Na dit bezoek rijden we verder en stoppen we langs de rivier om een kijkje te nemen bij iemand die goud aan het zoeken is in de rivier. Vlak bij deze plek is een lokaal restaurant voor de lunch. Na de lunch een flink stuk rijden, met toch een slechte weg. Na een tijd stoppen we langs de weg bij een heetwaterbron, opnieuw een bijzondere plek, want ook dit ligt weer gewoon bij mensen in de achtertuin. We kijken hier rond en maken even een wandeling door een mini jungle. De volgende stop wordt de evenaar bij Bonjol. Het is niet meer dan gewoon een streep op de weg, maar toch leuk om er geweest te zijn en je te bedenken dat we nu naar het zuidelijk halfmond gaan om verder te reizen, we maken wat foto's en zetten onze weg voort naar Bukittinggi. We komen aan het begin van de avond aan in een leuk hotel in de Chinese wijk, we frissen ons op en wandelen nog even wat rond.

Dag 18 Bukittinggi - Harau

Vandaag reizen we vanuit Bukittinggi naar Harau. Voor we in Harau aankomen bekijken we in Bukittinggi de Jam Gadang en wandelen we over de plaatselijke markt. Na dit bezoek rijden we door naar een uitzichtpunt over de Karbouw kloof, we wandelen hier wat langs kraampjes en de makaken springen vrolijk over het hek met ons mee. We klimmen de uitkijktoren op en hebben een prachtig uitzicht over deze kloof. Na de bezichtiging gaan we door de kloof wandelen, wat prachtige uitzichten geeft. De wandeling gaat over een pad, een hangbrug en trappen die aardig stijl omhoog gaan, het lijkt een beetje op de wandeling over de Chinese Muur. Tijdens de wandeling genieten we van de prachtige uitzichten en op het eindpunt loopt er een hele stoet kinderen achter ons aan, na een hoop gegiechel trekt er 1 de stoute schoenen aan en vraagt of ze met ons op de foto mogen. Natuurlijk nemen we hier de tijd voor en binnen mum van tijd staan er meer dan 30 kinderen om ons heen,, die allen met ons op de foto willen. Na 20 minuten is iedereen voorzien van foto's en stappen we in de auto om ons weg verder te gaan. We stoppen bij een lokale zilversmid en mogen een kijkje nemen in

de werkplaats en winkel. Na dit bezoek rijden we langs een gebied waar bomen staan waar de kalong overdag in hangt, helaas horen we dat ze zich verplaatst hebben naar de andere kant van het gebied en zien we dus niks. We rijden verder richting Minanjau, waar we bij een prachtig uitzichtpunt even wat gaan drinken en daarna rijden we de route met 44 haarspeldbochten voor een gedeelte af. Halverwege draaien we om en rijden we terug richting de kloof om bij een zeer leuk restaurant, op een zeer mooie plek te lunchen. Na de lunch maken we nog een stop bij een Minangkabauhuis, zeer mooi huis en maken wat foto's. In de middag hebben we een bezoek gebracht aan een werkplaatst waar ze koffie verwerken en kroepoek maken, we hebben daar heerlijke kaneelthee gedronken. Na dit bezoek zijn we verder gereden naar het Minangkabaupaleis, we maken wat foto's en krijgen in rondleiding door het paleis. Na dit bezoek is het tijd om richting Harau te gaan, zoals het vaker gaat hier neemt de route aarig wat tijd in beslag door alle drukte in het verkeer, je wordt hier links en rechts ingehaald door auto's, scooters en overall langs de wegen spelen kinderen in de berm. De route naar Harau gaat door een stad en dan na enige tijd rijden we weer tussen de rijst velden en een kloof, mooie route opnieuw. We komen aan bij Abdi Homestay en denken wauw wat is het hier gaaf, een aantal huisje die voor de kloof staan en er stoomt vanaf de kloof een waterval. Volledige rust en het enige wat we hier horen is stromend water van de waterval en geluiden van dieren. We worden hartelijk ontvangen met thee en pisang goreng (gebakken banaan). Wat zijn de mensen hier toch ontzettend lief en gastvrij, dat is een van de redenen waarom Azie zo geweldig is. In de avond eten we gezellig wat en we maken nader kennis met de eigenaar en zijn personeel.

Dag 19 Harau

Het is vandaag heerlijk wakker worden, je hoort het water van de waterval over de rotsen naar beneden kletteren en we horen in de verte de gibbons al schreeuwen. We genieten hier een tijdje van en stappen dan onder de koude douche, niet meer dan een bamboe buis met het water van de waterval. Een heerlijk ontbijt op de veranda, wat worden we hier goed verzorgd. Om 9.00 uur starten we met onze trekking door de harau vallei. We wandelen een uur door de rijstvelden die omringd zijn door de vallei, we genieten van de prachtige uitzichten, de zon schijnt goed, dus het is ook heerlijk warm. Na de rijstvelden passeren we enkele dorpjes waar we het lokale leven kunnen zien en onderweg laten ze ons veel dingen zien die hier in de natuur groeien. We stoppen bij een warong en drinken gezellig even wat thee met de lokale bevolking, de kinderen spelen hier heerlijk op straat en bekijken ons aandachtig. Na ongeveer een uur wandelen we de jungle in, eerst een flinke klim omhoog. Onderweg plukt onze gids wat fahrens en hij vouwt daar binnen mum van tijd drie kroontjes van, hij zet ze op ons hoofd en uiteraard maken we daar ook weer foto's van. We wandelen verder de jungle in en horen de geluiden van de gibbons steeds dichterbij komen, we hopen natuurlijk dat we ze nog even kunnen bewonderen, maar dit schijnt zeldzaam te zijn als je ze ook echt te zien krijgt. Wij hebben geluk, ver in de bomen zitten een aantal zwarte gibbons, ze laten zich amper zien en zitten verscholen achter de bladeren. Wanneer ze verspringen van tak, dan laten ze zich zien, we genieten hier een tijdje van. Helaas is het niet gelukt om er wat foto's van te maken, ze zitten vrij hoog in de bomen en springen zeer snel van tak naar tak. We vervolgen onze wandeling en komen uit bij een prachtige waterval, snel trekken we onze kleding uit en klimmen via de zijkant omhoog om onder de waterval te komen. Geweldige ervaring, we maken wat foto's en klauteren dan via de waterval naar beneden om heerlijk te zwemmen. We zwemmen er een tijd, zitten onder de waterval wat een heerlijke massage geeft en we genieten volop. Na ongeveer een uur besluiten we

om verder te gaan, we krijgen ook best trek. We laten ons wat opdrogen en trekken onze kleding weer aan en vervolgen onze weg. Onderweg eten we bij een plaatselijke warong, simpele maaltijd, maar wel ontzettend lekker. We bezoeken nog een fabriek waar ze mie verwerken en wandelen door de vallei terug naar Abdi Homestay. Een prachtige trekking en lekker actief bezig zijn vinden wij fijn. Aangekomen bij Abdi worden we zeer goed opgevangen, ze hebben direct drinken en lekkers voor ons klaar staan. We zitten gezellig met zijn allen onder de veranda, kletsen gezellig na over de prachtige tocht. We gaan onder de koude douche en gaan dan heerlijk eten en zitten een tijd onder de veranda.

Dag 20 Harau

Vandaag worden we wakker en het ziet er wat bewolkt uit, het regent ook iets. Om 9.00 uur staat er een tocht door de harau vallei op het programma en bamboeraften. We ontbijten lekker op de veranda, waar de hond en wat kippen ons gezelschap houden. Om 9.00 uur is het gelukkig weer droog en breekt het open, de zon begint heerlijk te schijnen en we gaan weer op pad. We gaan eerst een wandeling maken om een andere waterval te bekijken, onderweg komen we al langs een waterval die gewoon langs de doorgaande weg naar beneden komt kletteren. We lopen nog iets door en we zien een auto vastzitten in de greppel. Twee mannen staan met hun handen in het haar, ze weten zich geen raad met de auto die echt schuin in de greppel staat. Uiteraard bieden wij direct onze hulp aan, Dennis voorziet de mensen van advies en er worden direct her en der langs de weg planken geregeld om onder de voorband te schuiven. De bestuurder neemt plaats achter het stuur en hij probeert voorzichtig de auto er uit te rijden, terwijl wij proberen te duwen aan de zijkant en achterkant. Helaas heeft dit geen enkel effect, mensen die passeren houden we aan om te helpen, ook stoppen er uit zichzelf mensen om te helpen. Dennis geeft aan dat het een idee is om een auto te regelen zodat de auto eruit getrokken kan worden. Een van de mannen gaat een eindje aan de wandel en binnen mum van tijd is er een auto en zijn er nog wat lokale mensen om te helpen. Dennis maakt met de bestuurder de sleeptouw in orde en dan na drie pogingen is de auto uit de greppel en is de bestuurder ons zeer dankbaar voor onze hulp. Geen enkel probleem, als wij wat kunnen betekenen voor deze lieve mensen, doen we dat graag. We vervolgen onze wandeling en lopen door een jungle, waar we verschillende tromingen oversteken richting de waterva. Het laatste stukje wandelen we door de stroming en komen dan uit bij een prachtige waterval, ook deze is weer super gaaf. We genieten hier een tijdje en wandelen dan verder door de jungle om nog drie watervallen te bekijken. We maken diverse foto's en bij de laatste waterval halen we wat drinken en een portie sate, door drie personen zijn we nog geen €3,00 kwijt, we blijven ons erover verbazen. Na enige tijd arriveert de becak en gaan we verder door de Hara vallei op een becak, gave ervaring en dan beleef je het gebied toch echt anders dan lopend of met de auto. We rijden een tijd, onderweg halen we bij de warong onze lunch en komen dan uit bij de plek waar we gaan bamboeraften en lunchen. We besluiten om eerst te gaan bamboeraften, dit doe je op een vlot van bamboe. Een leuke ervaring om eens mee gemaakt te hebben, na het raften gaan we heerlijk in een hutje zitten en genieten we van onze lunch uit het bananenblad. Na de lunch maken we nog wat foto's en vervolgen we onze weg in de becak door het dorpje en de vallei. We eindigen bij een huisje waar twee vrouwen heerlijke dingen aan het bakken zijn, uiteraard mogen we proeven en het smaakt heerlijk, dus we nemen een zak met deze lekkernij mee. We wandelen het laatste stuk door de rijstvelden en lopen langs de huisjes van de lokale bevolking, een aantak vrouwen zijn curry aan het koken in de achtertuin. We

worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen, we kunnen dan gelijk even in hun huisje kijken, voordat we in de achtertuin zijn. De mensen bieden ons gelijk aan om mee te eten, we bedanken ze vriendelijk voor het aanbod, wel staan ze erop dat we een lekkernij proeven. Nou echt alles wat ze hier maken is lekker, kleefrijst met daarin bruine suiker verwerkt wat gebakken is in een bananenblad, echt super lekker. Ze staan erop dat we alles wat op het bordje ligt meenemen om nog lekker op te eten. We bedanken deze lieve mensen vriendelijk voor hun gastvrijheid en wandelen door het huis terug. Buiten aangekomen is een van mijn schoenen weg, haha sta je dan met 1 schoen. De lokale mensen gaan gelijk op zoek en binnen mum van tijd is de schoen gevonden, de hond was er mee aan de wandel gegaan, we lachen er allen om. We wandelen het laatste stukje door het dorpje terug naar Abdi, waar we ontvangen worden met een heerlijk vers fruit sapje en we delen onze gekochte kroepoek met de gidsen en de lokale mensen die bij Abdi zijn op dat moment. Een super mooie dag opnieuw die we afsluiten met een vers fruitsapje, een biertje en al deze lieve mensen. Begin van de avond krijgen we opnieuw een heerlijke maaltijd, alle spullen komen uit eigen tuin. Dennis en de eigenaar hebben een visje gevangen uit de vijver en nog geen 20 minuten later ligt deze al op het bord van Nijar. Een heerlijke plek, waar je je echt thuis voelt alsof je bij familie bent, 1 van de gidsen heeft zijn gitaar erbij gepakt en voorziet ons van zang met ondersteuning van de gitaar.

Dag 21 Harau - Kersik Tuo (Kerinci)

Vandaag moeten we helaas afscheid nemen van de lieve mensen bij Abdi Homestay, eigenlijk zouden we hier graag nog wat langer willen blijven, maar we weten dat we richting Kerinci gaan, wat ook weer ontzettend mooi is om te zien. We ontbijten eerst nog even op de veranda en dan hond en kippen houden ons weer gezelschap. De eigenaar komt aangesprint om ons gedag te komen zeggen en dan na het ontbijt vertrekken we richting Kerinci. Vandaag een lange reisdag op het programma, gelukkig is er onderweg wel genoeg te zien en rijden we weer een zeer mooie route die door rijstvelden, langs verschillende meren en door de bergen met jungle begroeiing gaat. Onderweg stoppen we bij verschillende uitkijkpunten om deze prachtige omgeving te bewonderen. Verder stoppen we onderweg nog bij een mooi minangkabauhuis en rijden we door het dorp met de 1000 Buffalo's. We worden uitgenodigd om in dit dorp in een traditioneel huis een kijkje te nemen, we maken graag gebruik van deze uitnodiging en kijken met bewondering hoe er geleefd wordt in dit soort huizen, waar jawel de vrouw de baas is!!! Na dit dorpje rijden we door, we gaan de bergen weer op, helaas hangen er wel wolken, dus op sommige momenten kunnen we weinig van het uitzicht genieten. Nijar vertelt ons onderweg dat het in de loop van de middag vaak heilig wordt in de bergen bij Kerinci, in de ochtend heb je helder weer en mooie uitzichten. We stoppen bij een enorme waterval, we klimmen naar beneden en deze waterval is ook weer prachtig. Bij deze waterval dendert er een grote hoeveelheid water naar beneden, het gaat met zo ontzettend veel kracht dat je er niet onder kan zwemmen, maar blijf je 15 minuten staan bij het uitzichtpunt, je door en door nat bent van de waterdampen die er ontstaan. Na de waterval rijden we door richting onze homestay, vanochtend verblijven we bij mensen thuis. We komen aan bij de homestay, ontzettend lieve eigenaar die het ons gelijk naar ons zin wil maken. We krijgen een simpele kamer, met helaas alleen een mandi (bak water met emmertje) met koud water om te douchen en het toilet schoon te spoelen. We hebben een kamer op de 1e verdieping, in de hal is een soort woonkamer ingericht waar we heerlijk kunnen eten en de rest van de avond kunnen chillen. We kopen bij de plaatselijke supermarkt wat bintang voor Dennis (dit hebben ze niet bij de Homestay). Er wordt heerlijk voor ons

gekookt, ook hier houden ze weer rekening met onze wensen aardappels en kip, uiteraard ook rijst, groente en gebakken ei op het menu. We eten gezellig en de rest van de avond brengen we gezellig door met Nijar en een kaartspel.

Dag 22 Kersik Tuo - Sungai Penuh (Kerinci)

We worden vandaag wakker met een geweldig uitzicht op de Kerinci Vulkaan met omliggend de grootste theeplantages van Azië. Nijar heeft gister niks teveel gezegd, het is inderdaad super mooi weer en de vulkaan is goed zichtbaar met een strakke blauwe lucht erom heen. Heerlijk weer, wij houden ervan. We ontbijten eerst, pakken onze spullen weer in en schieten buiten even wat foto's van dit prachtige uitzicht. Vandaag gaan we eerst even wandelen over de theeplantages, helaas zijn ze niet aan het plukken op de plantages, maar het uitzicht op de vulkaan maakt dit helemaal goed. We rijden vandaag naar onze volgende bestemming, onderweg gaan we naar de plaatselijke markt. De markt blijft hier leuk om te bezoeken, zo maak je het lokale leven van dichtbij mee. Het is vandaag zondag en dus erg druk op de markt, we zien hier weer dingen die wij in Nederland niet op de markt tegen komen, een voorbeeld is dat ze hier de kippen nog slachten voor je neus, je kiest een kip uit en dan snijden ze de strot door, gooien de kip in een bak, wat kokend water erover heen en daarna gaan ze de kip plukken, open snijden. Dennis vindt het prachtig om te zien, ik vind dit minder leuk om naar te kijken (wordt dus ook uitgelachen door de marktlui haha). Na de markt rijden we door een plaatsje waar ze een lekkernij verkopen wat een beetje op drop lijkt, uiteraard gaan we dit ook weer proeven, het smaakt heerlijk en Nijar koopt een aantal pakjes van deze lekkernij. We rijden door de bergen in, we gaan richting de berg die de naam draagt 'Berg in de Hemel'. Vanaf het uitkijkpunt hebben we een prachtig uitzicht over het kerincimeer. Wauw wat is dit genieten, een geweldig punt en het valt mee met hoe heilig het is in de valleien beneden. We rijden door richting ons hotel waar we de aankomende twee nachten verblijven. We zijn toch even blij dat we weer in een hotel zitten, we hebben al een tijdje geen warme douche meer gehad en we besluiten om eerst even lekker te gaan douchen en daarna de stad in te gaan. Na een heerlijke warme douche gaan we richting de stad, we bezoeken hier een moskee. Het is geen gewone moskee zoals wij hem kennen met de koepels, het is een moskee die gebouwd is in de vorm van Minangkabau, een moskee met een vierkant dak die uitlopen in punten. Bijzonder om een keer zo'n moskee te mogen bekijken. Na de moskee gaan we even het stadje in en wandelen wat over de markt. Op de markt gaan we nog even lekker een portie sate eten (8 stokjes met longtong kost hier € 0,80 per portie). Vanavond gaan we heerlijk eten bij een lokaal restaurant en maken de tassen klaar voor de trekking morgen naar Danau Kaco (het blauwe meer).

.

Dag 23 Sungai Penuh - Lempur - Sungai Penuh (Kerinci)

Vanmorgen op tijd opgestaan, om half 8 zijn we vertrokken richting Lempur. Onderweg zullen we de lokale gidsen, die met ons de trekking gaan doen, thuis oppikken. De rit neemt ongeveer een uur in beslag. we passeren onderweg nog een plaatselijke markt en hier staan we dus even vast in het verkeer. De lokale mensen parkeren overal hun scooters langs de rand van de doorgaande weg, waardoor het dus erg smal wordt om elkaar te passeren. Gelukkig zijn er altijd lokale mensen die gelijk het verkeer gaan regelen en wat scooters her en der verplaatsen, na een klein op onthoud

vervolgen wij onze weg. Na een uur rijden komen we bij de lokale gids thuis, we schrijven onze gegevens in een logboek en vervolgen onze weg met de auto richting Lempur voor de trekking naar Danau Kaco. Na ongeveer een half uur rijden is de weg zo slecht en stijl omhoog, dit is echt niet te doen met de auto. We parkeren de auto en gaan ter voet verder. De klim omhoog is goed te doen, na ongeveer 15 minuten lopen we de jungle in. De paden in de jungle zijn op sommige plekken erg modderig, daarom gaan we zigzaggend langs de rand van het pad, om te voorkomen dat we weg zakken in de modder. Een mooie wandeling, waarbij we soms stukken hout, planken of stenen gebruiken om het pad over te gaan. Onderweg genieten we van de geluiden in de jungle, we zien orchideeën in het wild groeien en bij een rivier spot de gids een slang in het struikgewas, helaas is hij ons te snel af en waren we te laat voor een foto. We steken het riviertje over en vervolgen onze weg op weg naar het blauwe meer. Na enig tijd hangt de lokale gids opeens in een liaan en slingert zo over het water naar de overkant. Dit lijkt ons wel spectaculair, dus wij volgen zijn voorbeeld en slingeren met een liaan over het water heen. Gaaf om een x te doen, maar ook best wel even spannend (in de modder vallen lijkt mij geen pretje). We steken de rivier over via een bamboebruggetje (niet meer dan 3 bamboebuizen naast elkaar) en na nog een tijdje gelopen te hebben komen we aan bij het blauwe meer. We weten echt niet wat we zien, wat is dit meer blauw en het water lijkt wel een spiegel. Wat een ontzettend gave, mooie en bijzondere plek, we hebben er 3,5 uur voor gelopen, maar het is meer dan de moeite waard. We wandelen een rondje bovenlangs om het meer en daarna klimmen we naar beneden en krijgen we een heerlijke lunch aangeboden. Na de lunch besluiten we om heerlijk te gaan zwemmen in het blauwe meer, we zijn de enige mensen daar, dus het is lekker rustig. Het water is wel erg koud, maar als je er eenmaal doorheen bent is het heerlijk. In het midden van het meer voelt het water ook warmer aan. We genieten hier een lange tijd, we zwemmen en zitten heerlijk aan de rand van het meer te genieten. De lokale gidsen genieten ook en een van de gidsen klimt op takken die boven het meer hangen om vervolgens het meer in te duiken. Na ongeveer 3 uurtjes besluiten we om terug te gaan, we moeten de wandeling ook nog weer terug. De terugweg gaat wat sneller, deze lopen we in 2,5 uur. Onderweg komen we nog wat lokale mensen tegen, die onderweg zijn naar het meer. Vriendelijke mensen en natuurlijk willen ze weer even op de foto met ons. Na 2,5 uur lopen zijn we terug bij de auto en rijden we terug naar het huis van de lokale gids. We nemen daar afscheid en bedanken hem nogmaals voor deze super gave dag, wauw wat een geweldig natuurverschijnsel en wederom weer een plek waar wij alleen waren met de lokale gidsen en Nijar. We rijden terug naar ons hotel, onderweg zien we nog een slang op de weg, we stoppen snel even om daar wat foto's van te maken, tenslotte komen we die niet elke dag tegen in Nederland en is het dus best bijzonder. In de avond eten we heerlijk bij een lokaal restaurantje, wanneer we naar buiten komen lopen staat er een Kawasaki Ninja motor geparkeerd langs de weg. Dennis en Nijar bekijken de motor en binnen twee tellen staat de eigenaar al naast ons. Nijar en de eigenaar praten wat en dan wordt ons aangeboden om er een eindje op te gaan rijden. Wij slaan uiteraard dit aanbod af, maar hoe bijzonder is het dat mensen je hun motor aanbieden om een eindje te gaan rijden.

Dag 24 Sungai Penuh - Bungus Bay

Een reisdag staat er vandaag op het programma, dat betekent dus dat we veel tijd in de auto zullen door brengen. Gelukkig is het wel weer een super mooie route, door de jungle waar nog wilde tijgers leven. Een collega van Nijar heeft daar een x het geluk gehad dat er een tijger langs de weg had

gestaan. Stiekem hopen wij natuurlijk dat wij dit geluk ook hebben. We rijden een geruime tijd door het junglegebied, op veel plekken is de weg zeer slecht, helaas treffen we geen tijgers. Onderweg spotten we wel apen en een hagedis die het gras inschiet. Verder passeren we diverse kleine watervallen langs de weg. Na een flinke tijd door de jungle gereden te hebben komen we aan in een dorpje. In dit dorpje gaan we naar de plaatselijke markt om boodschappen te halen die mee moeten naar het bounty eiland, hier moet je namelijk in je eigen eten en drinken voorzien. We wandelen over de plaatselijke markt en slaan de nodige producten in. Na enige tijd vervolgen we onze weg en lunchen bij een plaatselijke warong langs de weg. We worden al snel gespot en dus diverse kinderen lopen steeds heen en weer langs de warong, het blijft toch grappig om mee te maken. Na de lunch gaan we nog even bij een kleine winkeltje langs om wat producten in te slaan. We vervolgen onze weg en na ongeveer een uur rijden zien we de kust en de zee. We besluiten om een stop te maken om even lekker op het strand te kijken en wat te wandelen. Eind van de middag komen we aan bij ons hotel, hier hebben een houten strandhuisje met uitzicht op de zee, ontzettend gaaf en heerlijk om op de veranda te zitten en niks anders dan de zee te horen. Die avond eten we bij een ontzettend leuk restaurantje aan de zee, want een gemoedelijke sfeer en een van de medewerkers komt een tijd bij ons aan tafel zitten om te kletsen over van alles en nog wat. Een restaurantje waar ze ook heerlijke muziek draaien, Bob Marley, past precies in het plaatje en wij genieten hier van de gezelligheid en uiteraard van het lekkere eten.

Dag 25 Bungus Bay - Pulau Pemutsan

We vertrekken op tijd, we willen zoveel mogelijk tijd door brengen op het bounty eiland Pulau Pemutsan. Nijar is vanmorgen vroeg al langs de markt geweest om een levende kip te kopen, deze gaan Dennis en Nijar slachten op het eiland, zodat we vlees hebben. We rijden nog een klein half uurtje, wederom een slechte weg met een behoorlijke klim omhoog en komen aan bij de lokale mensen die een bootje hebben en ons naar het eiland brengen. Alle boodschappen (inclusief de levende kip) en onze bagage gaan mee op het bootje. We varen ongeveer 45 minuten langs allerlei andere prachtige bounty eilandjes en komen dan aan op Pulau Pemutsan. Wat een gaaf eilandje is ook dit weer, er staan een paar houten strandhutjes waar je onder kunt zitten. Verder zijn er een paar lokale mensen aanwezig en slapen er wat lokale mensen in een tentje op het eiland. We brengen onze spullen naar de kamer, dit is niet meer dan een houten huis, die opgedeeld is in een aantal slaapkamer met een badkamer erachter. In de kamer ligt alleen een matras op de grond met een klamboe erboven. De badkamer bestaat uit een toiletpot (westers) en een mandi om door te spoelen en te douchen. De rest van de dag gaan we heerlijk chillen, we leggen onze handdoeken in een van de houten hutjes en gaan hier heerlijk liggen. We kijken uit op een ander bounty eiland, wat een geweldig uitzicht en heerlijk die rust. Nijar is al druk in de weer om een lunch voor te bereiden, Dennis helpt hem er bij. Na de lunch liggen we heerlijk in een hangmat die tussen de wuivende palmbomen hangt. In de loop van de middag hebben Dennis en Nijar de kip geslacht, bah ik vind het nog steeds zielig en Nijar is daarna al weer druk in de weer om het avond eten voor te bereiden. Dennis is hem hier al weer bij aan het helpen. In de avond een heerlijke kampvuur en kaarten we wat.

Dag 26 Pulau Pemutsan

We gaan vandaag een halve dag met een lokaal vissersbootje varen langs verschillende plekken om te snorkelen en bounty eilandjes bewonderen. Vanmorgen om 9.00 uur zijn we vertrokken. We varen een half uurtje en stoppen bij de eerste snorkelplek. Gertine en Nijar gaan het water in om te snorkelen, ongeveer 45 minuten later klimmen ze weer in het bootje. De eerste snorkelstop valt wat tegen, wel veel koraal wat nog in tact is, maar er zitten weinig vissen. We besluiten om verder te varen, langs een geweldig mooi, onbewoond bounty eiland. Voor dit eilandje doen we een nieuwe poging om te gaan snorkelen en hopen dat we hier meer mooi gekleurde vissen zullen gaan zien. Deze plek is inderdaad veel mooier, koralen zijn mooi van kleur en er zwemmen diverse gekleurde vissen tussen door, van klein naar groot. Heerlijk om te snorkelen en te mogen genieten van al het moois wat de onderwaterwereld te bieden heeft. Na ongeveer een uur klimmen we weer in de boot en varen richting de kust van het prachtige bounty eiland. Op dit eiland genieten we van een heerlijke lunch die Nijar vanmorgen al klaar gemaakt heeft, wat smaakt het eten toch heerlijk in dit land. Na de lunch wandelen we nog een stuk over het eiland en rond een uurtje of 1 besluiten we om terug te varen richting Pulau Pemutsan. We besluiten om bij aankomst eerst even lekker te gaan chillen in een hangmat, die tussen de wuivende palmbomen hangt. Na de kleine siesta, beginnen Dennis en Nijar met de maaltijd voor de avond. Ook sprokelen ze hout voor het kampvuur voor die avond. De rest van de middag hebben we heerlijk rustig aan gedaan en genoten van dit geweldige eiland. In de avond maken we een kampvuur waar we heerlijk bij zitten, onze laatste avond op dit geweldige eiland en ook het eind van onze super gave reis is helaas in zicht. We genieten vol van deze mooie tijd en van ons hoeft hier echt geen eind aan te komen. We kaarten gezellig met elkaar en kletsen over de geweldige ervaringen die wij opgedaan hebben. Deze nacht is Gertine niet echt fit, een aantal keren oovergegeven. We weten nog steeds niet hoe het kan, of iets verkeerd is gegeten of dat het komt omdat het zo ontzettend warm/benauwd is in het hutje waar we in slapen.

Dag 27 Pulau Pemutsan - Padang

Vandaag nemen we afscheid van de lieve mensen die op dit eiland wonen (eigenaar van het eiland). We starten de dag met een heerlijk ontbijt, gebakken mie en gebakken rijst (mmmm lekker ik kan daar geen genoeg van krijgen). Na het ontbijt ruimen de laatste spullen op en nemen we afscheid van elkaar. We stappen in het bootje en varen terug naar het vaste land. Aangekomen bij het vaste land stappen we in de auto en rijden we richting Padang, hier zullen we overnachten in een luxe hotel. In het hotel genieten we van een heerlijke warme douche en Gertine is al bezig om alle was te sorteren op kleur en dit netjes in de koffers in te pakken. Eind van de middag besluiten we om nog even naar de stad te gaan, gezellig even naar de markt en even een kijkje nemen in de shopping mall. Helaas valt er in Azië niet echt wat te shoppen, Gertine koopt nog wel wat make up die in Nederland vele malen duurder is dan hier in Sumatra. In de avond eten we heerlijk bij een lokaal restaurant, hier kun je ook verse vis bestellen, wat op een karretje ligt in ijs. Je kunt dus zelf het stukje vis kiezen, wij houden echter niet van vis dus houden het lekker bij een maaltijd met kip. We sluiten de avond af met een drankje en gaan dan heerlijk terug naar het hotel om daar nog wat te chillen.

Dag 28 & 29 Padang - Amsterdam

Vandaag zit onze reis er dan toch echt op. Deze ochtend slapen we heerlijk uit, we ontbijten wat in het hotel en pakken onze laatste spullen in. Om 13.00 uur brengt Nijar ons richting de luchthaven in Padang. Onderweg zijn we allemaal wat stil, we weten dat we afscheid van elkaar moeten gaan nemen en dit valt ons best wel zwaar. Vier weken lang samen een geweldige reis maken, elke dag zulke mooie dingen samen mogen beleven geeft toch een band. Bij de luchthaven parkeert Nijar de auto en we besluiten daarna om nog een laatste drankje samen met wat lekkers te doen, voordat we definitief afscheid nemen. Na dit drankje bedanken we Nijar voor alles wat hij ons heeft laten zien van dit mooie, geweldige land, we bedanken hem voor zijn zorgzaamheid en dat hij dag en nacht voor ons klaar heeft gestaan, niks is te gek. We omhelsen elkaar en kussen elkaar. Nijar weet dat wanneer hij naar Nederland komt, hij altijd welkom is bij ons en hij rustig mag blijven overnachten en wij hem dan graag dingen van Nederland willen laten zien. Na het afscheid begint het lange wachten op Padang, we hadden aangegeven dat Nijar ons naar de luchthaven mocht brengen, zodat hij lekker richting huis kan gaan naar zijn vrouw en kinderen. Om half 3 zijn we al ingecheckt en we wachten tot half 7, voordat onze vlucht richting Jakarta vertrekt. Gelukkig vliegen we op tijd. In Jakarta aangekomen, moeten we opnieuw inchecken, gelukkig mogen we in dezelfde terminal blijven en kunnen we gelijk inchecken. We scoren een heerlijke koffie en tiramisu koffie bij de Starbucks en ook hier wachten we een kleine 3 uurtjes op de vlucht naar Amsterdam. We kletsen gezellig over de ervaring die we rijker zijn, de mooie dingen die we gezien hebben en die we hebben mee mogen maken. Om 23.30 uur stijgt het vliegtuig op richting Amsterdam. Na een goede vlucht komen we aan op Schiphol, hier worden we opgewacht door de ouders van Gertine. Een zeer warm welkom met prachtige bloemen en een innige omhelzing, wat zijn ze blij dat wij weer veilig terug zijn. We dirken een bakkie koffie op Schiphol en rijden daarna richting huis. Hier opnieuw een warm welkom van de ouders van Dennis, die ook zeer blij zijn dat we veilig terug zijn. Ze hebben al gezorgd voor heerlijke broodjes, zodat we lekker in de tuin kunnen gaan lunchen. In de middag komen onze beste vrienden nog langs en ook hier krijgen we een mooie bos bloemen van en kletsen we honderd uit over onze geweldige ervaring en laten we al snel wat prachtige foto's zien.

Onze ervaringen/bevindingen

Via het broertje (Bas) van Dennis en zijn vrouw (Patricia) zijn wij aan het adres gekomen van Eelco. Gertine heeft contact met Eelco gezocht en we werden direct uitgenodigd om bij hun thuis te komen praten over de plannen die wij hebben om een rondreis te maken over Sumatra. Geweldig construct om zo je reis te kunnen maken, Eelco heeft ons heel veel verteld en laten zien toen we bij hem thuis waren en we hebben samen de reis, die Gertine voor het grootste gedeelte al had gemaakt, doorgesproken. Deze middag hebben we aan kunnen geven wat onze wensen zijn, wat we belangrijk vinden en dat we heel graag met een gids willen reizen die Nederlands spreekt. Eelco sluit goed aan bij onze wensen, hij luisterd goed naar je en hij komt direct met super gave ideeën om de reis nog mooier te maken. Eelco is na ons bezoek gaan informeren of Nijar (gids) beschikbaar is in de periode van mei. We hebben vanaf eind januari (bezoek thuis) tot aan het vertrek nauw contact gehad met Eelco, hij heeft ons geweldig geholpen om de reis in elkaar te zetten en gaf ons steeds weer tips over plekken die super gaaf zijn om te bezoeken, ook plekken waar geen toeristen komen. Vlak voor vertrek kwam Bas nog met foto's die hij op facebook had gezien van hun gids, we hebben direct contact opgenomen met Eelco en gevraagd of de plek Kawah Putih nog ingebouwd kon worden in ons programma, niks is teveel en Eelco regelt het voor je. In Sumatra aangekomen zijn we super

opgevangen door Nijar, onze gids. Het is zo ontzettend prettig om te reizen met een gids, Nijar weet alle mooie plekken, hij onderhandeld steeds voor je over prijzen, waardoor je altijd een goede prijs krijgt en tijdens de hele vakantie is Nijar echt een maatje. We mogen hem alles vragen, niks is te gek en hij regelt alles ook super goed voor ons. Nijar is een super lieve, rustige, vriendelijke man die ontzettend veel kennis heeft over Sumatra en alle plekken die je gaat bezoeken. Het fijne aan reizen met een prive gids is dat je de reis ter plekke overal aan kunt passen, je kunt alles in overleg met de gids beslissen. Wil je ergens langer blijven, is het geen probleem, wil je eerder weg is het ook geen probleem. Tijdens de reis kom je op zoveel mooie plekken, maar nergens heeft Nijar haast en hij laat het geheel aan ons over hoe lang wij ergens willen blijven, heerlijk toch dat het niet allemaal snel snel moet. Verder is het zeer fijn om een gids bij je te hebben die alles voor je regelt in deze samenleving. Je weer bij vertrek al dat de kans op vertraging oplopen tijdens je reis zeer klein is, je hoeft niks zelf uit te zoeken en je bent niet afhankelijk van de lokale bevolking/busjes om je te verplaatsen van plek naar plek. We hebben 4 weken vakantie, dan wil je er het maximaal haalbare uithalen, dus dingen zelf uit moeten zoeken of vertraging oplopen is echt zonde van de tijd. Het reizen met een gids betaald zich dubbel en dwars terug, je ziet het echte Indonesische leven, je komt op plekken waar je als backpacker niet zult komen en het kost een stuk minder tijd om te reizen van plek naar plek. Verder is een mooie bijkomstigheid dat je de kans krijgt om vaker samen op de foto te staan, Nijar hoeft je het maar te vragen en hij maakt de foto's voor je. Al met al, dat lees je ook al wel terug in het uitgebreide reisverslag, is dit een super gave en onvergetelijke ervaring geworden. Ons advies is adviseer bij Eelco naar de mogelijkheden, je zult gaan ervaren hoe fijn het is om op deze manier je eigen reis samen te kunnen stellen, gebruik te maken van de ervaring van Eelco en zijn vrouw en je een geweldige gids hebt tijdens je rondreis over Sumatra. Wij keren in de toekomst zeer zeker nog een keer terug naar Sumatra en regelen onze reis dan via Eelco en zouden dan super graag weer met Nijar de reis willen maken.